

Grundtvig-arkivet fasc.: 138.

Registreret af: KTD.24 / 1 195 7.

Evt. enhedens nr.: II.

1. Titel el. kort indholdsangivelse:

"Det evige Livs Ord i Vorherres Jesu Christi Mund.
(N. F. S. Grundtvig)"

Antal sider: 8; 1 2/2 læg pg.
(m. blyant:) + 2.

Antal blade: 4.

Format: kvart 18 x 23.

2. Papirsort (farve og evt. vandmærke): Maskinpapir.

7. Ms.' første linie: Overskriften.

3. Afmærkning (l. J. N. osv.): ingen.

8. Ms.' sidste linie: (i marginen:) som Holstenerne blev Danskerne af de Smæk, de fik, og

4. Ortografi:

9. Tryk el. benyttelse:

Kirkelig Samler VI s. 193ff.
US IX s. 533ff.

5. Andre ydre kriterier:

6. Indre kriterier (allusioner, citater m. m.):

10. Tidl. forskeres skønsmæssige datering(er):

11. Nr. i bibliografien:

(1269, 1281, 1292)

12. Indholdsregest:

Johs. 3,16. Det evige liv er hovedsagen, når talen er om kristendommen (dette var slutningsmotivet i fasc. 138 VII, som derfor sikkert er gået direkte forud for II). Glemmer vi det under pennefejden, får vi skin af at spille komedie, som Søren Kierkegaard beskyldte os for. Jeg angrer mine forsømmelser her.

Opdagelsen 1825 (jfr. US IX s. 539). Protester fra "Doctoren i Slagelse" (Rudelbach) og "Lectoren i Christiania" (Caspari, lektor i Christiania fra 1847, udnævnt til professor i 1857, hvad Gr. ikke har bemærket!). Kun som en salighedssag er kristendommen tillige en oplysningssag (1). Sondringen mellem den sande kristendom og kristendommens sandhed, som jeg ventede underværker af, har vist sig ubrugelig i tvisten om kristendommen, is ægthed og sandhed altid må stå og falde med hinanden, da den kristne kundskabs- og livskilde er een og den samme: dåben og nadveren, kristendommens eneste kendemærker og salighedsmidler. Under striden om bibelens

troværdighed og sammenblandingen af tro og teologi og af det gamle og det ny testamente var sontringen gavnlig og rigtig som krigskunst. Men set fra menighedslivets side er der intet vundet ved denne sejr på papiret, da de skriftkloge ikke er blevet kristne derved.

Dette udkast er sikkert det tredje af den nye række, der fører frem til afhandlingen "Det evige Livs-Ord af Vorherres Jesu Christi egen Mund til Menigheden", den sidste i Kirkelig Samler (VI s. 193ff.) og i "Den christelige Børnelærdom" 1868. Begrundelse: som de to foregående mangler den bindestreg mellem "Livs" og "Ord", der kommer til i de nu følgende udkast, der som dette har tilføjelsen "i Vorherres Jesu Christi Mund" i modsætning til det foregående ("i Vorherres Jesu Christi egen Mund ved Daaben og Nadveren"). Indholdsmæssigt er der ingen holdepunkter, da stoffet i II ikke senere benyttes, når undtages begyndelsesmotivet, der bliver indgangsmotivet i den trykte afhandling. At det var slutningsmotiv i det foregående udkast, er nævnt som et andet argument for den her valgte rækkefølge.

Affattelsestid: sent på året 1860. Den trykte afhandlings første stykke udkom omkring nytår 1861.