

Grundtvig-arkivet fasc.: 136.

Registreret af: KTd. 21/1 1957.

Evt. enhedens nr.: IVa.

Antal sider: 4; 1 læg pg. (m. blyant:) 6.

Antal blade: 2.

Format: kvart 18 x 23.

Titel el. kort indholdsangivelse:

1. fortsættelse af fasc. 141 LXXIIa
(del af trykms. til "Det medfødte og det gienfødte Menneskeliv" 1857.)

2. Papirsort (farve og evt. vandmærke): maskinpapir.

7. Ms.' første linie: Naar vi saaledes først betragte Menneske-Ordet

3. Afmærkning (I. J. N. osv.): ingen.

8. Ms.' sidste linie: Tilstand (siden nedskrevet)

4. Ortografi:

9. Tryk el. benyttelse:

Kirkelig Samler III s. 196ff. (udkom i sept. (?) 1857).

US IX s. 435.

5. Andre ydre kriterier:

6. Indre kriterier (allusioner, citater m. m.):

10. Tidl. forskeres skønsmæssige datering(er):

11. Nr. i bibliografien:

1196, 1292.

12. Indholdsregest:

Kasseret fortsættelse af US IX s. 435 l. 9.

Betragtning af menneskeordet på ebraernes tungemål - jfr. at Grundtvig (på ovenanførte side) erklærer at ville gemme betragtningen af dette sprog i forhold til det danske tungemål til en anden gang.

Idet Gud bevarede det ebraiske tungemål fra mytologisk besmittelse, uddøde han det med Moses, Samuel og David, salmerne og alle profeterne til at åbenbare hele gudslivet, ikke blot billedlig, men tydelig og lod det bæres sin "Kors-blomst (Passions-Blomst)" på frelserens læber og sin frugt i den apostolske menighed, der uddøde sammen med sproget. Men det skal sejr- rigt opstå. Vi har ikke det i Israel udviklede folkeliv og sprog i vor be- sidelse, og al vor oplysning om Guds vej ved ordet må udvikle sig gennem ordets liv og virksomhed hos os og vort eget folk.

Dette fragment er såvidt vides ikke benyttet senere, trods planen der- (se ovenfor). Afhandlingen, hvoraf det er et affaldsprodukt, optoges i "Den christelige Børnelærdom" 1868.

Affattelsestid: sensommeren 1857.