

Grundtvig-arkivet fasc.: 113.

Registreret af: Ktd. 17/ 6 1955.

Evt. enhedens nr.: 113.XL.

1. Titel el. kort indholdsangivelse:

P.

Antal sider: 12.

"Om Christendommens Sandhed
(Slutning)"

Antal blade: 6 (3 upag.læg).

Udkast til 8. (sidste) stk.

Format: kvart.

2. Papirsort (farve og evt. vandmærke): C & I Hø-
nig

7. Ms.' første linie: Overskriften.

3. Afmærkning (l. J. N. osv.): ...

8. Ms.' sidste linie: Menneske-Naturen. (op-
givet)

4. Ortografi:

9. Tryk el. benyttelse:

Th M IX s. 97ff.
U S IV s. 686ff.

5. Andre ydre kriterier: skriften i begyndel-
sen stærkt prentet, men slutningen
viser, at den ændrer sig stærkt, når

6. Indre kriterier (allusioner, citater m. m.): Gr. har
spidset
pen! Han gør det sjældent i denne
periode.

10. Tidl. forskeres skønsmæssige datering(er):

11. Nr. i bibliografien:

459.

Indholdsregest:

Udkast til 8. og sidste stk. af afhandlingen i Th M. De begynder ens.
Iøvrigt kun delvis benyttet.

Vi sammenfatter hele kirkehistorien med bibelen i spidsen til et
skriftligt vidnesbyrd om Jesus Christus, men ånden gør ordet og ordet
skriften levende. - "Det levende Ord" - uden hvilket intet er sket af alt
det, som sket er. - Lignelsen om Jakobs drøm, "som alle mine Præste-Dage
ei blot svævede levende for mig, men udgjorde Livet i min Prædiken, som en
hellig Propheti, jeg ikke historisk kunde forklare..." (overstreget!)

Den lutherske tid afbilder Christi nedfart til helvede. Alexandriner-
ne. Skolastikerne. Beviserne for kristendommens sandhed må henføres til
den åndelige erfaring. Luthers fejlsyn på menneskenaturen.

Affattelsestid: 8. stk. får imprimatur 22. maj 1827. Skrevet i maj
(april?).